

Paasbloemstuk maken met eigen creatieve Okra-leden.

Vrijdagnamiddag 15 maart 2024 – Emmaüszaaltje.

Bij het binnenkomen zagen we dat de tafels klaarstonden en dat al het nodige materiaal reeds mooi verdeeld was door onze 'lesgeefsters'. We konden de lente en de koffie al ruiken...



De voorgeknipte stokjes werden door ons geduldig rond het bloemstukje in wording geplaatst. Iemand sprak zelfs van 'bezigheidstherapie' maar intussen hadden we wel de gelegenheid om een babbeltje te slaan en de leden die er voor de eerste keer bij waren iets beter te leren kennen. Toen dit gedaan was en het lint mooi vast zat, was het tijd om ons stukje te bedekken met verschillende soorten groen. Daarna volgden de mooie roosjes en andere bloeiertjes, de kwartel- en kippeneitjes en als kroon op het werk mocht natuurlijk ons kuikentje niet ontbreken.

Het geheel was een prachtig paasstukje dat nu al menige huiskamer opvrolijkt. Dit alles gemaakt onder de kundige leiding van Christa, Marleen en Rita die ons weer met raad en daad bijgestaan hebben. Dank je wel hiervoor.

Hierbij ook nog een warme oproep om enkele creatieve mannen te mogen verwelkomen op onze volgende bloemschiknamiddag. Wie durft het aan?

Tekst en foto's Caroline N.

