

wie is jarig in december

☺ een jaartje *minder* jong! ☺

PROFICIAT

8 leden mogen hun geboortedag vieren
niet elke dag is goed, maar er is iets goeds in elke dag!

- 16 Geneviève Helsmoortel
- 20 Gerda Van De Wynckel
Agna Bultinck
- 21 Monica Loncke
- 23 Cecile Casier
- 24 Michèle Mares
- 25 Jezus van Nazareth
- 26 Willy Werbrouck

85



Gelukkige verjaardag

wijsheid is als wijn: hoe ouder, hoe beter!

8ste jaar – nr 12

december 2018

OKRA OOSTENDE - VUURTOREN

met de nieuwe privacy-wetgeving is het van belang dat,
indien U bezwaar heeft bij het verschijnen van een foto of naam op onze website of maandblad,
dit schriftelijk of per E-mail te laten weten aan onze secretaris...

de



torre



okra

trefpunt55+

oostende vuurtorenwijk

12/18



OKRA - Vuurtoren 2018

is één van de zeven trefpunten van regio Oostende

OKRA : de grootste en sterkste Beweging in Vlaanderen
van en voor 55-plussers

OKRA !!! hier kom ik thuis !!!

voor meer inlichtingen ... WELKOM !!!

Ginette Beyen, teamleider - Hendrik Baelskaai, 20/201 059 32 40 95
wij vertoeven in ons achtste OKRA-levensjaar

WAT KOMT in december



ontspanning: di 04 + 18.12 kaarten en bollen
zaal Vuurtoren 14 uur - Ginette Beyen 059 32 40 95
- Henriette Coene 059 32 32 60

Tijndansen: wo 05 + 12 + 19.12
turnzaal college 14 uur - Nadine Keters 0495 424 948

wandelen: di 11.12
14-daagse start aan de kerk 14 uur - Henri Blondé 059 32 40 95

crea: do 27.12
parochiaal secretariaat 14 uur - Nelly Beyen 059 32 22 42

Trefpunten behoren tot een regio.
Wij behoren tot regio OOSTENDE - VEURNE -
DIKSMUIDE West-Vlaanderen



voor mij is Kerst echt pas fijn
als we weer met zijn allen samen zijn...
sterretjes in je ogen
glitters in je haar
het is de mooiste tijd van 't jaar!

ditjes en datjes... si en la ...



Laat dan Kerst, het feest van het Licht
de vreugde brengen op ieders gezicht.

ik wens dan ook aan iedereen
een mooie Kerst met Lieve mensen om je heen.
mensen die van je houden om wie je bent
in wie je misschien een stukje van jezelf herkent.

eigen kerstverhaal

Ik ben op bezoek geweest bij de familie Jozef en Maria.
Maria was aan het kuisen ...

mens, die herders hadden daar een stal van gemaakt!
'k Moet zeggen, Maria had hun huisje mooi ingericht
met meubeltjes van Ikea, sober maar modern.

'k Ben niet zo lang gebleven en we konden niet veel zeggen,
de kleine sliep en Maria moest nog naar de bakker.

Ze verwachtten hoog bezoek uit het Oosten.

Jozef had al een ster buiten gehangen,
zodat die rijke lui, koningen geloof ik, de weg konden vinden.

O ja, 'k moest jullie ook de groeten doen.

Ze hadden nog geen kaartje kunnen schrijven,

't komt wel, zei Jozef nog...

kleine kaarsen kunnen het donker verlichten

kleine knuffels kunnen grote tranen drogen

pluk je dag, maar laat iets over voor morgen!

woordspeeeeeling!

mensen die nooit wat geven, daar krijg ik wat van!

een man maakt eerst het hof en leidt je dan om de tuin...

toen ik de prijs van de sla zag, kreeg ik een krop in de keel!

er valt iets over te zeggen als je niets te zeggen hebt!

brokken voor dieren kosten tegenwoordig stukken van mensen.

door die val haalde hij zich een gebroken been om de hals

een weetje! neef of kozijn! ? !

een neef is een zoon van de broer of zus

een kozijn is een zoon van je tante of nonkel

een nicht is een dochter zowel van je broer/zus ... als van je tante/nonkel





december 2018



met zijn 31 dagen en wordt ook genoemd:

wintermaand - donkere maand - feestmaand -
sterrenbeelden

sagittarius = **boogschutter** tot 21.12.

capricornus = **steenbok** vanaf 22.12.

sneeuwmaand DECEM = TIEN kerstmaand
- **adventstijd** in voorbereiding tot **kerstmis!**
vier weken/zondagen vanaf 02.12.
21.12 = de kortste dag / de langste nacht van 't jaar!

herfst: vreemd, dat boom en tak zo stil staan
in het gouden licht vandaag...
dat de bladeren zo stil gaan,
't een na 't ander, naar omlaag.

't is ieder jaar het oud verhaal: de **herfst** is langzaam weer geboren ...
in **de herfst** zijn alle dingen stil
als oude mensen die elkaar reeds lang beminnen.
de rivier, gewijde stoet van stilte, schrijdt de landen binnen.
elk ding gaat zich bezinnen! *Herman De Coninck*

de mens, in **de herfst** van zijn leven,
soms wazig zoekend naar wat het leven nu nog is!
toch volwaardig mens-zijn, dankzij gisteren en morgen,
warm in het bos, samen met anderen, die misschien dwalen,
maar toch de richting van **geduldige liefde** aangeven. L V



elke dag is lang genoeg om de moed erin te houden
en te doen, *wat ik kan*, vandaag ...
om 's avonds alles weer neer te leggen in **Gods Hand**
klaar voor de nacht en misschien voor ...
nog een nieuwe **herfst- of winterdag!**

rechtzetting OKRA-lidgeld 2019



in het novemnummer stond
een foutje betreffende **lidgeld 2019**
waarvoor onze excuses!

hier de juiste bedragen:
- alleenstaande betaalt **25 €**
- gezin betaalt **42 €**
- WZC-bewoner, alsook partner, betaalt **10 €**

dit bedrag kan je vereffenen bij

Rosette Vanbesien

Aimé Liebaertsstraat 75

059 32 04 43

of storten OKRA-Vuurtoren

BE20 0688 9163 6656

en dit graag tegen eind december - dank!

8 € voor OKRA-sport (terugbetaald door ziekenfonds)
er zijn geen nieuwe lidkaarten voor 2019
wel krijg je een lidgeldklever 2019.

*Wie nog geen 55 jaar is, kan "sympathisant" van OKRA worden
voor 22 € per jaar. Er is voor hen wel geen verzekering afgesloten...
Wie wel 55 jaar en meer is, kan ook "steunend lid" door betaling van 65 €
en dan ontvangt dat lid een fiscale fiche voor aftrek van 40 € van de
belasting!*

de O van OPEN
de K van KRISTELIJK
de R van RESPECT
de A van AKTIEF



noteer: vrijdag 25.01.2019: **voordracht "SPAAK"** verzorgd door CM
= vrijwillersdienst
nadien **mini-bingo!**

wat was ...



seniorenfeest 15 november

vanaf 11.15 u. werden de 94 ingeschreven leden verwelkomd aan de inkomdeur. Zowat drie kwartieren later was het een algemene welkom door Ginette, voorzitter en gevolgd door een bezinning gegeven door Willy: *"oud worden is de enige manier om lang te leven... niet oud worden, maar ouder... en leeftijd is net als wijn: hoe ouder, hoe beter!"* daarom werden wij getrakteerd met een glaasje cava! Ginette voegde er een verhaal aan toe over een blanke vrouw en een zwarte man die per vergissing -door een kom soep en een portie frieten- in contact met elkaar kwamen...

Bij het aperitief werden de speciale jarige OKRA-mannen en -vrouwen vernoemd en verwend met een fles porto en een grote doos luxepralines! Heerlijk en dank!!

Wat later mochten wij proeven van de bereide paëlla of bereide kip... en nog eens en nog eens! Heerlijk!

De aankoop van lotjes mocht niet ontbreken en intussen was de vloer geregeld bezet door danslustigen.

Na het heerlijk dessert bij de koffie, begon de tombolatrekking en zoals gewoonlijk mocht menig lid met lege handen huiswaarts keren en anderen hadden zakken tekort om alles weg te stoppen. Veel gewaardeerde dank aan alle bestuursleden om hun inzet bij alles klaar te maken en nadien om alles op te ruimen! Willy de speciaal 10 gevierden waren...

95 jaar: Alphonsine Vanhooren

90 jaar: Yolande David

85 jaar: Yvonne Hoefman - Simonne Vansteene - Willy Werbrouck

80 jaar: Fernand Butseraen - René Legein - Gysèle Reynders

Nicole Rondelez - Albert Vanbesien



"een mooi gezicht wordt oud, een mooi lichaam verandert, maar een mooi mens zal altijd een mooi mens blijven."

wat komt...



donderdag 06.12: H. Nicolaas, vriend van klein en ... groot!
! waarom komt de Sint nooit in een moskee? er staan té veel schoenen...

zaterdag 08.12: parochiale kerstmarkt vanaf 17 u.

donderdag 20.12: kerstmusical O.-L.-V.-college: 18 en 20 u.



kerstvakantie van za 22.12.2018 t/m zo 06.01.2019

maandag 24.12: kerstviering in onze kerk: 18.30 u.

uitstap per trein naar kerstmarkt in Brussel op maandag 17 december

de trein naar Brussel - Centraal vertrekt om 10.42 uur

verzamelen in de hal om 10.15 uur

men hoeft niet vooraf in te schrijven
en ieder zorgt voor eigen vervoerbewijs...



kom mee met ons... jij hoort er bij !!

blijf bij ons... jij bent belangrijk !!



***ons kerstfeest* vrijdag 21december**



wees welkom om 14 uur in zaal "Vuurtoren"

wij houden vooreerst een ***gebedskerstviering***

nadien drinken wij koffie bij de ***kerststronk***

de ***ontspanning*** wordt verzorgd door **diskjockey Martin**

een ***engelkoek*** met rozijnen wacht op ons

alsook een ***kerstgeschenk!***

wil je meevieren ***

geef dan je **deelname** door aan Rosette

t/m dinsdag 18.12

en betaal meteen **5 euro**

-----***dank*** en tot dan ...-----

kerstfeest: mocht dit samenzijn ons dichter bij elkaar brengen.

mocht onze vriendschap/liefde sterker worden

en onze voldoening in het leven groter.

mocht er van dit samenzijn ook een kracht uitgaan

die ons allen beter maakt en het leven goddelijk goed.



Zalig Kerstfeest

Warme oproep aan alle Okra-leden!

Zaterdag 8 december : Kerstmarkt op ons Kerkplein!

Zoals elk jaar staat in de kerk een mand waarin je een verpakt geschenkje kan deponeren,

die pakjes worden verkocht op de kerstmarkt onder de vorm van een tombola.

De volledige opbrengst van de kerstmarkt gaat naar de minderbedeelden van onze eigen parochie.

Heb je nog iets liggen of koop je iets waarvan je denkt "*dat zou ik ook nog wel willen*" ... aarzel niet en breng het binnen, afgeven bij Pastoor Dirk mag ook.

Alvast bedankt voor jullie bijdrage.