



Trefpunt Sint-Lambrechts-Herk

Ons krantje

februari 2024

- ✓ Badminton: vrijdag 02, 09 en 23 februari om 14.00 uur in de sporthal van Runkst.
- ✓ Bowlen: donderdag 08 en 22 februari om 14.00 uur in bowling Olympia Hasselt.
- ✓ Breicafé: donderdag 08 en 22 februari om 14.00 uur in Elckerlyc.
- ✓ Damesfietsen: dinsdag 06, 13, 20 en 27 februari met vertrek om 13.30 uur aan Elckerlyc.
- ✓ Crea: donderdag 01 februari om 13.30 uur in Elckerlyc. Zie programma verder.
- ✓ Dansen: maandag 05, 12, 19 en 26 februari om 14.00 uur in Elckerlyc.
- ✓ Kaarten: maandag 05, 12, 19 en 26 februari om 13.30 uur in Elckerlyc
- ✓ Lijndansen: donderdag 08, 15, 22 en 29 februari om 19.30 uur in Elckerlyc.
- ✓ Ontmoetingsnamiddag: Woensdag 21 februari om 14.00 uur in Elckerlyc
- ✓ Petanque: dinsdag 06, 13, 20 en 27 februari om 13.30 uur.
- ✓ Turnen: maandag 05, 19 en 26 februari om 13.00 uur in Elckerlyc.
- ✓ Yoga: donderdag 01, 08, 22 en 29 februari om 10.00 uur in Elckerlyc.

➤ **Creacub donderdag 01 februari .**

Creatie: we gaan verder aan onze bloemen.

➤ **Ontmoetingsnamiddag op woensdag 21 februari om 14.00 uur.**

Deelname in de kosten is 6 euro.

Inschrijven vóór 16 februari bij Knuts Josee 011/31 42 79 of Remels Leonora 011/31 19 56.

➤ **Mantelzorg** (ingericht door samana, okra en kwb Sint-Lambrechts-Herk)

Op woensdag 28 februari om 14.00 uur is er een vorming voor iedereen omtrent Mantelzorg in de grote zaal van Elckerlyc.

Een deskundige van de stad Hasselt komt uitleg geven over de reglementering van Mantelzorg. Sinds kort is er een premie die je, als je voldoet aan bepaalde voorwaarden, een duwtje in de rug kan geven.

We vragen een bijdrage van 10 euro, er volgt taart en koffie na de vorming.

Inschrijven kan tot 01.02.2024 bij:

Wolfs José 011/31 62 97. Rekening samana: BE74 7351 3811 0507

of bij Vanholst Hugo 011/31 16 10.

Zie ook ommezijde.

De broek

Nadat een pas getrouwd bruidspaar de bruidssuite van het hotel heeft betreden, doet de bruidegom zijn broek uit en geeft het aan zijn kersverse bruidje met de woorden

'Trek deze broek van mij eens aan'.

Met een ietwat verbaasd gezicht doet ze wat hij zegt en merkt even later op:

'Zie je nou wel, die broek past mij toch niet!!!'

De bruidegom ziet dat tafereel geamuseerd aan en zegt dan heel doordringend: 'Heel goed, onthoud dus dat IK de broek draag en niet jij.'

Even later geeft het bruidje haar slipje aan haar bruidegom en zegt: 'Dan wil ik nu graag, dat jij ook even mijn slipje past'.

Hij gaat argeloos op haar verzoek in.

Het komt echter niet verder dan zijn rechter bovenbeen en moet dan wel opmerken: 'Ik kom helemaal niet in je slipje.'

'Juist.', zegt het bruidje, 'en als jouw houding niet verandert, Dan blijft dat ook zo!'