

30 april 2024



*Welkom bij onze mei-editie van de **Okrant**! Terwijl de aarde ontwaakt uit haar winterslaap, worden we omarmd door een zee van bloesems die de wereld in een betoverende gloed hult. In deze tijd van hernieuwing en groei, verkennen we niet alleen de prachtige bloesems die onze omgeving sieren, maar ook de diepere betekenis van de bedevaart. Terwijl pelgrims zich verzamelen en reizen naar heilige plaatsen over de hele wereld, nodigen we je uit om met ons mee te gaan op een reis van zowel spirituele als fysieke ontdekking. Laat deze bijzondere tijd van het jaar je hart en ziel verrijken met nieuwe ervaringen en inzichten.*

## Het woordje van Jan...

Beste vrienden en vriendinnen, vrijwilligers en teamleden van trefpunt Okra Essenbeek ,



13 maart. In de auto. Yvonne is opgenomen in het ziekenhuis, heeft een eetprobleem, vertelt Guy. Zij is +90.

Hoe ver staat het met de patatten, vraag ik aan Guy? Hij legt me uit hoe het vroeger ging, bij hem thuis, en nu. Tuiniers blijven klagen van de nattigheid.

Pol heeft een breuk en toch blijft hij met bakken sleuren . Ik moet oppassen, zegt hij, want ik wil geen operatie ondergaan. Dus geen bakken...

De viering van de heropening van de kerk van St. Rochus was mooi, vertelt iemand me. Veel volk. In het parochieblad vind ik een verslag en foto's.

Een chauffeur van de CM-bus is gepensioneerd maar springt nu en dan in. Langzamer recupereren, vroeger 2-3 uur slapen en ik vertrok fit en goedgezind, nu heb ik, na een dagje rijden, een dagje rust nodig om te recupereren. Ik herken die noodzaak. Elke dag vergaderen en samenkomen zou niet lukken.

Toxische mensen. Vroeger sprak men van moeilijke karakters, ambetanterikken, roddelaars, dwarsliggers, kritikasters, ...die de sfeer vergiftigden. Nu dus toxische mensen. Zo verandert de taal.

Halle trok met carnaval 100.000 bezoekers. En nu jullie!

Naar WZC op bezoek. Op de kermis op het Possozplein en langs de Leide veel volk, vooral kinderen. Een traditionele kermis. Verder in het stad zijn er geen sporen van de carnaval meer te zien. Tony van St. Augustinus is blij dat het voorbij is . Dagen van veel lawaai. Zondag wordt in Halle nog 60.000 man verwacht voor de run tegen kanker, met de Daltons.

Een bewoner vertelt dat onze Jos de mis gedaan heeft in de kapel.

Na een week terug thuis van Tenerife, plots merk ik op dat de kastanjeboomknoppen aan het zwellen zijn. Weer een stap naar de lente. Nu gaat het snel. Vandaag redelijk warm : je hebt je winterfrak aan! Ja, het weer is nog onstabiel, morgen kan het weer frisser zijn. En avril, n'enlève pas un fil !

Thuis, moet ik nog thuis komen, terug landen in mijn dagelijks leven. De ziel komt te voet, niet per vliegtuig, is trager. In mijn hoofd reis ik nog tussen Tenerife en Essenbeek. Verhalen maken deel uit van de reis, verhalen maken en ronden de reis af. De kater van de thuishkomst.

14 maart. Lentedag. Een geschenk na grijze en natte dagen. Heerlijk is de zon bij het opstaan. Deze morgen zag ik dat de meiklokjes uit de grond geschoten waren. Goed op tijd.

15 maart. Gewestvergadering van Okra in het VmN . Het is altijd deugdzaam elkaar te zien en ervaringen en zorgen te delen. Er wordt flink gewerkt in het gewest. Het aanbod van activiteiten hangt van veel factoren af, maar elk team zoekt naar vernieuwing. Het aantal leden daalt, maar ook nieuwe leden melden zich. In ons gewest mogen we niet klagen van het gebrek aan vrijwilligers. Een nieuw bestuurslid brengt nieuwe kansen door andere gedachten voor te stellen. Teamleden zijn trekkers, als Brabantse trekpaarden. Zonder hen geen Okra.

17 maart. Herdenking van de parochianen (7), overleden de laatste maanden. Mooie opkomst (80?). Een sterk moment van verbondenheid en troost. Samen hen herdenken, gedenken en bedanken.

Klagen over het weer! Zelfs als de zon schijnt, blijft het fris. De winter duurt te lang, vinden velen. Beeld je in dat mensen ook een winterslaap zouden hebben. Dat kan niet in een wereld die nooit stil valt. In grote wereldsteden wordt 24/24 uur geleefd.

Yvonne is beter, revalideert en zal haar 91<sup>ste</sup> verjaardag kunnen vieren op 2 april. Ze praat zoals vroeger en dat is een goed teken, vertelt haar zus Paula.

De moeder van Georges werd 102 jaar. Kinderen, zei ze, je moet vragen om heel oud te worden. Je zit hier dan en wat doe je nog? Op 97 jaar ging ze naar het Zonnig Huis, alleen, haar man was reeds overleden. Het mooiste van oud worden is samen blijven. Alleen is maar alleen, dat is DAT niet meer als je zo lang samen zijt geweest, jaren geleefd hebt met 2, aldus nog Paula.

Terug van Halle, na het bestuur van de Halse Seniorenraad, 7 leden, waaronder Reginald, Sien en ikzelf. Bespreking van het memorandum, de seniorenweek. Na de verkiezingen moet er ook een nieuw bestuur gekozen worden. In Okra spreken we niet van verkiezingen maar van vernieuwing. Een bestuur met nieuwe leden heeft nieuwe kansen.

Urne op de schouw. Zij: je hebt me laten zitten, je hebt je dood gerookt en nu ben ik alleen.

Het bed waarin hij stierf staat nog op haar wzc-kamer: je wilde naar hier komen, nu is het huis verkocht en zit ik hier. Uw schuld.

Hij weegt -50kg., was ooit een elegante man, nu vel over de benen, geen spieren meer, ... Ik blijf hier, hier sterf ik, geen kerk en geen kerkhof, geen ziekenhuis, geen wzc.

Op de bus, een gesprek. Ik wandel naar huis en bedenk : in onze buurt zijn er nog burenruzies, minder en niet zoals vroeger, ook scheidingen, nieuwe relaties, ... het volle menselijke leven, schipperend tussen geluk en ongeluk, vreugde en verdriet. Le dur métier de vivre, lijden onder het verlangen en het tekort.

19 maart. Guy : ze zitten erin. Wat? De patatten. Op St. Jozef is het zover: patatten planten.

20 maart: Daar is de lente : echte lentedag.

Halte autobus. Zij (90) staat te wachten op de 155 en ik spreek haar aan. Ja, ik verblijf in een assistentiewoning van De Vijver. We praten over het leven daar, of ze kookt, hoe ze de dagen doorbrengt, ... Ik bel voor een halte, zegt ze plots : dat is me nog nooit overkomen dat iemand me aanspreekt en wij een gesprek hebben. Mensen praten niet meer met elkaar. Dat doet me wat. Leuk om te horen. Ik keek ook naar mijn scherm, maar ik besloot haar aan te spreken. En het werd een mooi eerste gesprek. De nood van veel senioren : een verbindend gesprek.

Chauffeur, hoeveel kost een buskaartje? vraagt ze aan de opstap. € 2.60. Niet genoeg, zegt ze. Kom maar op. Ze geeft wat ze heeft. De Afrikaanse chauffeur geeft haar het geld terug en doet teken : zet u. Enkele weken terug stapten 3 jonge Afrikaanse leerlingen de bus op zonder vervoerbewijs en gingen zitten, met veel gelach. Ze vlogen uit de bus.

Chance of geluk hebben. Ze vertelt en blijft herhalen dat je chance moet hebben : met de gezondheid, met de partner, met het leven, ... Senioren geloven dat jongeren denken dat ze alles in de hand hebben. Het leven heeft zijn verrassingen, het lichaam zijn geheimen, ieder heeft zijn schaduw en zijn grenzen. Tijdens zijn levensloop ontdekt de mens dat het moet meevallen : je doet je best, God doet de rest of je moet chance hebben.

Mijn vrouw heeft veel pijn maar klaagt niet. Ze wil geen pijnstillers. Het enige geluid dat ze maakt is A ! A ! wanneer ze recht staat.

Hij is oud en vertelt graag. Plots zegt hij : ik vraag me af of ik dat niet gedroomd heb. Heb ik dat allemaal gedaan in mijn leven? Heb ik dat gekund en gedurfd? Veel details vergeten wij, de grote lijnen blijven. Sommige mensen herinneren zich veel details, maar de pijnlijke momenten hebben ze verdrongen. Het geheugen is selectief. Waarom onthouden we wat we ons herinneren en veel niet? Raadsel. De ene vertelt vooral zijn miserie, de andere de goede dingen. Een positief en een negatief geheugen?

Zolang we kunnen werken in de tuin, fietsen, reizen, graag eten, goed slapen, een boek open doen, kunnen wandelen, ... zijn we blij en dankbaar.

Regen of niet? Het heeft goesting, maar het gaat er niet doorkomen, zegt men hier.

Op enkele dagen tijd is het landschap groener geworden. Het wonder is aan het gebeuren. En wij? Ik word wakker en ervaar dat ik strammer ben geworden, zegt ze. Toch blijven bewegen. ELKE STAP TELT.

Vlaanderen rouwt om de val van Wout Van Aert en zijn verloren voorjaar en meer misschien. Sterk hoe mensen meeleven met hem. Vlaanderen fietsland!

24 maart, Palmzondag. Begin van de Goede Week. Dinsdag ons Paasfeest. Een speciale week. Ook voor jou ? Vroeger ging men in de goede week bij de kapper, te biechten om zijn Pasen te houden. De lenteschoonmaak was achter de rug. In het dorp voelde je dat er een belangrijk feest op komst was. Dat is voorbij. Nu is Pasen het begin van de vakantie en de paasuittocht. Uit de slavernij (het werk, het bureel, de kassa, de atelier, met de prikklok) van het werk en de dagelijksheid.

PAASFEEST. De leden sijpelden binnen voor de misviering waarin Walter zou voorgaan. Jos zat naast het altaar en zong met overtuiging mee, onze voorzitter was lector. De communie gebeurde onder 2 gedaanten : brood en wijn. Onze leden waren tevreden met deze viering , ze konden hun Pasen houden. Het doet deugd eens stil te staan bij de geheimen van het bestaan, de boodschap en het leven en de passie van Jezus van Nazareth. Op het einde van de viering, die wat later begonnen was, kwamen de andere leden aan en bleven wachten in de gang. 148 leden namen deel aan de feestmaaltijd.

Het verder verloop is bekend: cava of fruitsap.

Voorgerecht : soep met zalm

Hoofdgerecht : kwartel met groenten en kroketten

Dessert : ijs, chocolade, advocaat en een banaan.

Koffie en een zakje eitjes.

Tijd om naar huis te gaan : tevreden, opgewekt, lichter. Hij : Er werd flink gedronken, manneke, ik verschoot ervan! Leden trakteren elkaar en dat is broederlijk mooi .

Jos genoot van zijn aanwezigheid onder ons en zijn gelaat fleurde op met de uren. Hij moet zich aanpassen aan zijn serviceflat, heeft nog niet gereden met zijn auto, ... geen gemakkelijke momenten voor hem. Zijn leven is veranderd en dat weet hij. Veel van onze leden hebben dat allemaal al meegemaakt. Verhuizen, stoppen met rijden, een andere werk, regels volgen. Jos, altijd welkom in jouw Essenbeek.

Tijdens een babbel, zegt hij : in de zaal zitten 148 leden en ieder draagt zijn kruis. Dat is juist. Niemand ontsnapt aan moeilijkheden, pijn, verdriet, mislukkingen. Er is veel verborgen leed in de zaal.

Wie gaat dat opeten, zei een 91 jarige. Het gaat me vandaag niet goed af. En de teljoor was elke keer leeg. Het smaakte A. en velen met haar.

Paul nam de tijd om aankondigingen te doen : uitstappen, bedevaarten (Halle, Doornik, ... ), Colruyt, ... lees de OKRANT.

Jan, je bent mijne klaagmuur . Ik luister en straks praten we over iets anders.

Assistentiewoning en rode knop. Hij is verhuisd naar een serviceflat in de stad. Zij lijkt niet tevreden, lijdt onder haar moeilijke mobiliteit. Ben je blij met de verhuis naar het Halle centrum? Neen, zegt ze kortaf. Waarin bestaat de service? Een rode knop.

Anny aan het A.Z. en later ontmoet ik Paula in de stad : hoe gaat het met Yvonne? Niet goed, niet slecht. We hopen dat ze er door komt, ook deze keer. Ze heeft echter minder moed, heeft last met eten. Geen goed teken. Nu in de revalidatie. Wij wensen Yvonne een goed herstel en wij zien haar terug onder ons.

Adeline , tevreden van het paasfeest? Heel goed. Nog komen met Felicien? Zeker.

Goede vrijdag. Vakantieuittocht. Ooit gedaan , met vrienden naar Taize, maar dat is weeral 35 jaar gelden. Rond Parijs leek het of heel de stad uitreed naar de kusten en het zuiden. Wie blijft in de stad ? Toeristen.

Grond is te nat , maar ook te koud ! Mijn slaplantjes groeien niet. Geduld. Het komt... April koud en nat, vult schuur en vat. April veranderlijk en guur, brengt hooi en koren in de schuur .

Paaszaterdag, stille zaterdag, regen. Tussen dood en verrijzenis, de klokken zijn onderweg.

Paaszondag. Woorddienst in de kerk. Jan R. ging voor, Mark V. was lector en zorgde voor zang en muziek. Een viering van de verrijzenis in kleine kring, maar stemmig. Meer volk op die hoogdag is natuurlijk prettiger.

De grote werken in Halle, ook van A8 ga ik niet meer meemaken. Ik zal vanuit een raam in de hemel toekijken, vertelt iemand .

Er komen spoorwerken tussen Brussel Zuid en Halle. Informeer je of neem de bus.

Praten met mensen houdt in luisteren naar pijnverhalen. Zijn vader, hijzelf en zijn dochter zijn gevoelig voor depressies. Een ander kind heeft longcovid. Toch gaan mensen door, moedig , elkaar ondersteunend . Familie blijft belangrijk , de hoeksteen van een leven. Naast de zorg, worden ook verhalen doorgegeven. Ik heb spijt dat ik mijn ooms en tantes niet genoeg ontmoet heb voor hun verhalen, zegt hij. Ze zijn overleden en nu weet ik veel te weinig van mijn afstamming, van onze families. Jonge mensen hebben belangstelling voor familie verhalen : ik ben van die soort , ... Vanwaar kom ik ? Sinds ik enkele verhalen ken, begrijp ik mezelf beter. Ik heb dat van nonkel X, die trek van tante Y.

Nu ben ik patiënt. Naar het A.Z., inchecken en op het ticket staat : Patiënt Rolies Jan. In het ziekenhuis ben je geen mens meer of mijnheer, maar patiënt. Wie denkt van ons trefpunt daar nog aan? Vanaf nu volg je de reglementen van het ziekenhuis, je moet luisteren. Vergeet niet dat je als patiënt ook rechten hebt, dus je mond open doen.

Dit woordje mag naar Gilbert, redacteur van de Okrant. Hij doet dat goed, vind je niet? Velen wachten ongeduldig op dit krantje om nieuws te hebben over Okra en de leden.

Groeten aan iedereen , elke dag opstaan, stram, stram, stram, ai ai ai, en doorgaan. Draag zorg voor elkaar en jezelf. De dagen lengen, we zien elkaar snel weer.

*Jan Rolies , voorzitter BHV.*

## Ledenontmoeting mei



Onze eerstvolgende ledenontmoeting gaat door op **dinsdag 7 mei 2024. Afspraak om 14 uur** in ons vertrouwde **Vergeetmijnetje**. Ook nu zullen onze fervente kaart- en andere gezelschapsspelers weer uitgebreid aan hun trekken komen.

## Geen trefpuntwandeling in mei !

Omwille van de barre weersomstandigheden, werd onze hyacintenwandeling van 16 april afgelast. En aangezien wij in de maand mei geen vrije dinsdag op de kalender beschikbaar hebben (ledenontmoeting, bedevaart Halle en bezoek aan mijnsite Bois-du-Luc), voorzien wij uitzonderlijk ook in die maand geen wandeling. Hopelijk zijn de weergoden ons in juni wat gunstiger gezind, want wij kijken er naar uit om onze beentjes nog eens te kunnen strekken. In onze volgende editie vernemen jullie daar alvast meer over.

## Wandeling met Okra Brussel-Halle-Vilvoorde

Op **donderdag 23 mei** organiseert de wandelgroep B-H-V een wandeling in en rond Opwijk van +/- 15 km. **Vertrek aan het treinstation van Opwijk om 10 u. stipt.** We stappen richting de oriëntatietafel op de grens van O-Vlaanderen en VI-Brabant. Verder volgen we de Schommeldreef, richting Buggenhoutbos en Opstal. Onze picknick verorberen we in de visclub D'Hoeve. We keren terug via het geboortebos Heizijde en het overstromingsgebied Heistergem naar het treinstation.

Deelnemen is volledig gratis voor leden van Okra Sport+. Voor anderen vragen we 3 € (verzekeringen). Voor meer info, bel of mail naar Gilbert Debast (0479/249619 of [gilbert.debast@proximus.be](mailto:gilbert.debast@proximus.be)).

## Pastoor Jos gaat voor tijdens de eucharistieviering op onze Bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Halle, op 14 mei om 14 uur !!!



Voor diegenen onder jullie die nog niet ingeschreven zijn voor onze bedevaart in Halle is het vijf voor twaalf ! Jullie hebben nog **tot zondag 5 mei** de tijd om dit alsnog te doen bij onze secretaris Jacqueline De Smedt, hetzij telefonisch (02/361.11.33 of 0478/804672) hetzij via mail ([jades@live.be](mailto:jades@live.be)). **Onze geliefde pastoor Jos heeft beloofd om de mis te verzorgen !!!** Nadien wordt onze leden een stukje taart met koffie aangeboden in het cafetaria van WZC Sint-Augustinus.

## Bezoek aan de mijnsite Bois-du-Luc : nog enkele vrije plaatsen !

Zoals vermeld in ons vorig ledenblad, bezoeken wij **op dinsdag 21 mei** de mijnsite Bois-du-Luc in La Louvière, met **vertrek** aan 't Vergeetmijnetje te Essenbeek **om 11 uur**.

**Er zijn nog een 6-tal plaatsen beschikbaar!** We reizen dus met eigen wagen naar La Louvière (+/- 45 km). Carpooling wordt aangeraden en kan vooraf (bij het vertrek) besproken worden met een 5- à 6-tal chauffeurs, die van een kleine kilometervergoeding zullen kunnen genieten. Bij aankomst voorzien wij een **middaglunch**, bestaande uit een **3-gangenmenu** (met streekproducten) + **2 drankjes** per persoon. Daarna geeft een plaatselijke nederlandsstalige gids ons een 2 uur durende rondleiding in de voetsporen van de werkplaatsen en het leven van een mijnwerker in Bois-du-Luc (inclusief de mijn van Saint-Emmanuel, het mijnwerkershuis en de administratieve kantoren). Rond 17 uur plannen wij onze terugkeer naar Essenbeek.

**Inschrijven:** kan nog uiterlijk tot 7 mei, bij Guy Melckmans, telefonisch op 0468/124159 of via mail op volgend adres: [guymelckmans@hotmail.com](mailto:guymelckmans@hotmail.com).

**De prijs bedraagt 49 euro**, ofwel cash op onze ledenontmoeting van 7 mei, ofwel op onze bankrekening BE83 8508 3228 1115. Het wordt alvast een aangename en leerrijke daguitstap !

## Belangrijke oproep van de Seniorenraad van de Stad Halle

Waar en wanneer?

**Vrijdag 17 mei 2024 om 14 uur**

Raadzaal stadhuis – Oudstrijdersplein 18

Op vraag van de Seniorenraad van de Stad Halle, publiceren wij hiernaast een uitnodiging, die jullie wellicht kan interesseren. Het is de bedoeling dat de adviezen van de seniorenraad, naar aanleiding van de komende verkiezingen, aan de politieke partijen worden toegelicht, opdat ze er rekening kunnen mee houden in hun programma. Een niet te missen kans dus om uw stem te laten horen !!!



## OKRA Sportdag op woensdag 19 juni 2024

**De Koormolen – Processiestraat 15 – GOOIK – van 10 tot 16 uur**

Welke sporten? : wandelingen 4 km – wandelingen 10 km begeleid – fietstochten 30 km begeleid – petanque wedstrijd – petanque initiatie – volleyball – kubb – badminton – wandelvoetbal – allerlei dansen – gym/yoga initiatie

Jullie maken ter plaatse een keuze uit max. 4 van deze sporten. (Let wel op, niet iedereen kan tegelijkertijd dezelfde sport beoefenen.) Voor volgende begeleide sporten vragen we om wel vooraf in te schrijven, om zeker niet over ons aantal te komen : fietsen – petanquetornooitje (tripletten met 3).

Het is ook verplicht om in te schrijven voor de dag zelf. De deelname per persoon is **5 €**. 's Middags kunnen jullie een **lunchpakket** meebrengen **of** je kan aanschuiven bij de **BBQ aan 25 € per persoon**. Drank kan je ter plaatse kopen.

Mensen, die belangstelling hebben voor deelname aan deze sportdag, nemen best contact met onze penningmeester Gilbert Debast (0479/249619 of mail [gilbert.debast@proximus.be](mailto:gilbert.debast@proximus.be)), uiterlijk tot 30/5/2024. Voor volgende sporten dienen zij vooraf in te schrijven : fietsen (met eigen fiets), petanque tripletten voormiddag, tripletten namiddag voor de petanquewedstrijden (een wedstrijd neemt 2 aaneensluitende blokken in beslag).

OKRA Cultuur Brussel :

**Het CoBrA-depot, op vrijdag 21 juni, om 14 u.**

Recent openden Karine en Fernand Huts het CoBrA-depot in HeadquARTers van Kantoen Natie. Het is een verkenning van de heel diverse collectie: schilderijen, grafisch werk, sculpturen en toegepaste kunst, bibliofiele uitgaven en andere publicaties als fundament van de beweging. Veelzijdigheid is de sterke troef van deze verzameling. De grote namen van CoBrA zijn present: Dotremont, Alechinsky, Appel, Corneille, Constant en Jorn, naast vele anderen. Vanuit een ietwat gek concept, helemaal in de lijn van CoBrA, geeft het depotbezoek de gelegenheid om de essentie van de CoBrA-beweging te ervaren.

Maximum aantal deelnemers : 30

ART IN HEADQUARTERS vzw – De Waghemakerestraat 34, 2060 Antwerpen



Kom zeker op tijd, laatkomers kunnen helaas niet meer aansluiten.

**Hoe te bereiken?** Trein: halte Antwerpen Centraal. Wandelen: Roosevelt perron C2, 7 minuten (450 m)  
Bus: 72 Antwerpen – Ekeren – Kapellen – Putte, halte Antwerpen Noorderplaats. Wandelen: 2 minuten (160 m).

**Prijs :** Okralid 12 € - Niet-lid 17 € - Museumpas = niet van toepassing.

**Inschrijven :** uiterlijk op 31/05/2024 via mail [okracultuurinbrussel@gmail.com](mailto:okracultuurinbrussel@gmail.com). Je inschrijving is maar pas definitief na betaling op rekeningnummer BE25 0689 3028 4082 van OKRA Cultuur Brussel. Gebruik de volgende vermelding: naam activiteit, OKRA-lid of niet. Indien je annuleert minder dan 14 dagen voor de uitstap, dan wordt je inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

## In memoriam



Op 4 april 2024 overleed ons lid **Yvette LEROY**, op 80-jarige leeftijd. Zij was de weduwe van Willy Vansintjan.

Wij bieden aan haar kinderen, kleinkleinkinderen en familieleden onze oprechte en kristelijke deelneming aan.



Op 14 april 2024 overleed ons lid **Denise DEBRAEKELEER**, op 89-jarige leeftijd. Zij was de weduwe van Jean-Joseph Vanderheyden.

Wij bieden aan haar familieleden onze oprechte en kristelijke deelneming aan.



En op 16 april 2024 overleed ons lid **Germaine DENAYER**, op 97-jarige leeftijd. Zij was de weduwe van Jean Debast en de schoonmoeder van onze voorzitter Paul Adams.

Wij bieden aan haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen onze oprechte en kristelijke deelneming aan.

## Activiteitenkalender tot en met juni 2024

<b>Ma. 6/13/20/27 mei</b>	Petanque Groot-Halle om 13.30 u.	Op de terreinen van 't Vergeetmijnietje – Kasteelstraat 124-126, Halle
<b>Di. 7 mei</b>	Maandelijkse ledenontmoeting	Zaal 't Vergeetmijnietje, om 14 u. – Kasteelstraat 124-126, Halle
<b>Di. 14 mei</b>	Bedevaart O-L-V Halle om 14 u.	Meer info elders in dit blad
<b>Vrij. 17 mei</b>	Brussel Cultuur	Meer info in vorige editie
<b>Vrij. 17 mei</b>	Halse seniorenraad nodigt uit . . .	Meer info elders in dit blad
<b>Di. 21 mei</b>	Bezoek aan de mijnsite Bois-du-Luc	Meer info elders in dit blad en in vorige editie
<b>Do. 23 mei</b>	<b>Bedevaart Doornik</b>	<b>Vertrek om 8 u. aan de kerk te Essenbeek</b>
<b>Do. 23 mei</b>	Maandelijkse wandeling B-H-V	Meer info elders in dit blad
<b>Di. 28 mei</b>	Bestuursvergadering om 14 u.	Zaal 't Vergeetmijnietje, Kasteelstr. 124-126
<b>Za. 1 juni</b>	Eetfestijn Okra Buizingen, van 11.30 tot 20 u.	Zaal Lindegroen, J. Degelaenstr. 1, Buizingen
<b>Ma. 3/10/17/24 juni</b>	Petanque Groot-Halle om 13.30 u.	Op de terreinen van 't Vergeetmijnietje – Kasteelstraat 124-126, Halle
<b>Di. 4 juni</b>	Maandelijkse ledenontmoeting	Zaal 't Vergeetmijnietje, om 14 u. – Kasteelstraat 124-126
<b>Do. 13 juni</b>	Maandelijkse wandeling B-H-V in Haacht	Meer info in volgende editie
<b>Woe. 19 juni</b>	OKRA Sportdag in de Koornmolen te Gooik	Meer info elders in dit blad
<b>Vrij. 21 juni</b>	Brussel Cultuur	Meer info elders in dit blad
<b>Di. 25 juni</b>	Bestuursvergadering om 14 u.	Zaal 't Vergeetmijnietje, Kasteelstr. 124-126



## Jarigen van de maand

02-05-1941	Victoire VANKASEGEM	14-05-1935	Paula MEEREMANS
04-05-1946	Marc SPITAEELS	15-05-1948	Robert BELSACK
05-05-1951	Alain ROELANDTS	15-05-1952	Guido VAN MEULDER
06-05-1949	Monique BOSCHMANS	17-05-1935	Elise TESTAERT
06-05-1957	Nelly MEHOUDENS	20-05-1943	Bethy COCKMARTIN
07-05-1951	Christiane LERMINIAUX	20-05-1946	Micheline LANTENOY
08-05-1942	Jozef JANSSENS	21-05-1933	Lucienne DE GREEF
09-05-1948	Emma BONNEWIJN	22-05-1950	Eva VAN LIERDE
09-05-1936	Pierre LAUS	25-05-1945	Christiane DE BOECK
12-05-1953	Guy SITOU	25-05-1927	Angèle DECREM
13-05-1940	Maria DEVILLE	27-05-1952	Danny VAN CAUWENBERGE
14-05-1948	Monika GEERAERTS	29-05-1955	Martha WIJNS

*Tot volgende maand,*

*Het bestuur*



