

WAT KOMT ... de O en de A van OKRA

juli en augustus: ontspannende vakantie !!!

fietsen: elke dinsdag om 13.30 u.: 03+10+17+24+31 juli

07+14+21+28 oogst

11+25 sept.

verzamelen aan onze kerk bij 'droog' weer!

bij twijfel, telefoneer vooraf: Ginette 059- 32 40 95



zwemmen: niet tijdens de schoolvakantie

lijndansen: niet tijdens de schoolvakantie

wie is verantwoordelijk ? 059 -

feesten: Ginette Beyen - 32 40 95

ontspanning: Henri Laplasse - 32 23 74

lijndansen: Nadine Keters - 32 48 67

creativiteit: Chris Van Herreweghe - 43 05 23

zwemmen: Reimond Vogelaere - 32 46 72

uitstappen: Ginette Beyen - 32 40 95

fietsen:

verzekering: Rosette Van Besien - 32 04 43



=====

2^{de} jaar - nr 7 + 8

juli en augustus 2012

OKRA
OOSTENDE
VUURTOREN



7+8.12



okra

trefpunt 55+

Vuurtoeren Oostende

OKRA - LEDENBEWEGING

dag, beste OKRA-lid !

*Wij blijven steken bij 139 leden ... wie zorgt voor het 140^{ste} lid ?
spreek je familie aan, je vrienden en geburen.*

Wij doen alle moeite om het jullie aangenaam te maken !

Iedereen is **WELKOM** bij onze activiteiten !

IEDEREEN !

zeg het voort !!!



OKRA - ZINGEVING de K van OKRA

Leer luisteren naar andermans zorgen, zonder ze te willen oplossen.

Leer luisteren naar andermans problemen,
zonder de jouwe er bij te halen.

Leer luisteren naar andermans verdriet,

zonder te zeggen hoe ze er kunnen overheen geraken.

leer gewoon luisteren naar je medemens, zonder iets te zeggen ...



OKRA - belangenbehartiging

Het debat rond euthanasie verschuift stilaan naar een discussie rond waardig levenseinde. Maak je wensen bespreekbaar, dan zal een mensonwaardige behandeling je bespaard blijven.
okramagazine 02.12.

ons pensioen ! *vervolg*

... Politiekers en bankiers leven op grote voet en die zeggen wat niet kan en wat moet !
Van het roken wordt men ziek, dat is waar, maar ja, met dat pensioen zijn wij toch de sigaar.
Gans ons leven goed gewerkt en opgelet, braaf geweest binnen de lijntjes van de wet.
Nu is het wel genoeg geweest, ik laat mijn leven niet verder vergallen, de druk wordt steeds erger, binnenkort moet ik zeker tien banken overvallen!
ingezonden door Henri Laplasse



GEWEEST ...

31.05 + 28.06: creanamiddag: 7 + ... handigen
0506 : ontspanning: 68 leden
12.06: fietsen: 17 fiets(st)ers
19.06: ontspanning: 80 kermisvierders
30.05+6+13+20+27.06 : lijndansen: 16+18+18+19+ dansers
05+12+19+26.06 : zwemmen: 2+7+ zwemmers

VAKANTIE !

*tijd maken voor RUST en ONTSPANNING !
om meer aandacht te hebben voor ANDEREN !
tijd maken om meer te GROEIEN naar elkaar !
op zoek ook naar wie zich EENZAAM voelt !
om na te denken over de BELANGRIJKSTE
dingen van het leven ! (naar homilie vissersmis)*



14 leden verjaren in augustus

tot 23,08: leeuw

vanaf 24,08: maagd



- 3 Jacqueline Duyck
- 5 Henri Laplasse 70 !
- 11 Roger Loncke 85 !
- 13 Maria Slabbinck
- 15 Carolus Hoornaert
- 17 Rosette Van Acker
- 18 Charles Cooreman
- 19 Yolande David
- 20 Albert Vanbesien
- 22 Gabriëlle Walraeve
- 25 Nicole Van Acker
- 25 Marcel Viaene
- 26 Adeline Catteeuw
- 26 Nadine Keters



1962 - 14.08 - 2012

wij verheugen ons om de **Gouden bruiloft**
van **Henriette Coene** (bestuuslid) en **Herman Dierckens**
nog vele jaren samen !



+ onze christelijke deelneming
bij het sterven van lid:
Ingrid CUYLLE ° 1953 +2012



wie is jarig ???

verjaren is weer moed vergaren
na weer een jaartje tijd
verjaren is herinneringen aan lief en leed en strijd
en dankbaar het mooie bewaren

PROFICIAT aan:

13 leden verjaren in juli

tot 22,07: kreeft

vanaf 23,07:leeuw



22/06 tot 22/07



23/07 tot 23/08

- 3 M.-Jeanne Heinderson
- 4 Leona Poldervaert 70!
- 6 Rosette Carbon
- 10 Nicole Rondelez
- 12 Francine Peere
- 14 Christelle Vandenbroucke
- 17 Georgette Deman
- 17 Jacqueline Lauwers
- 18 Roland Lambrecht
- 18 André Akkermans
- 25 Madeleine Demul
- 26 Ahafya Vandewalle
- 30 Roger Hennaert

VERDERE TOEKOMST

wo 19.09: kust-seniorendag

do 20.09: vrij handwerk

di 25.09: fietsen i.s.m. KWB

5+6+7+10: 3-daagse reis naar Normandië

reeds 22 ingeschreven op 18.06.

Liefde is...



kin

4/13

...samen op
vakantie gaan.

Met OKRA W-Vlaanderen naar Lourdes



Vroeg in de morgen in Bredene op de bus gestapt.
Toen we in het Tourcoingstation (bij Rijsel) aankwamen, was het er al zeer druk, maar alles werd in goede banen geleid door OKRA-verantwoordelijken. De treinen waren gemerkt en je kon zien dat OKRA niet voor de eerste keer naar Lourdes trok. Er waren drie HST-treinen: één voor regio

Roeselare, één voor Kortrijk-Brugge en dan één voor ons, Oostende. 1300 bedevaarders die met de trein meereden, de inzittenden van twee bussen en zij die per vliegtuig en auto reisden, werden ondergebracht in 22 hotels.

De vieringen, door onze proost Luc mooi verwoord, waren indrukwekkend. Een koor van 30 zangers, allen in dezelfde kledij, een vlaggenparade van 54 trefpuntvlaggen en 6 regiovlaggen luisterden die vieringen op. Drie manden vol intentiebrieven van thuisblijvers werden aan Maria toevertrouwd. Hun gebedswensen worden stellig verhoord.

Wat ook indruk op mij maakte, was de aankomst op dinsdag van onze 55 wielertoeristen, waarbij 5 vrouwen. Hun aankomst was aangekondigd en we stonden ze op te wachten in rijen en rijen mensen met vlaggen naast en achter elkaar. Zelfs andere bedevaarders bleven staan zien, zich afvragend wat daar gebeurde. Het was een sterk emotioneel moment: al die mensen die de renners met zoveel eer begroetten. Het was precies de aankomst van de Ronde van Frankrijk.

Er waren ook verschillende randactiviteiten: een vijftal uitstappen, een spelnamiddag, een dans- en zangavond. Alles was goed georganiseerd en verzorgd door de leiding.

Elk hotel kende zijn verantwoordelijke. De OKRA-leiders, de dokter en de verpleging logeerden in hotel 'Crox de Breton'. De dokter had wel zijn werk. Ik ben daar driemaal gaan zien en in de wachtzaal zat altijd volk. Zoals je leest, was het een mooie, vlotte en verzorgde reisbedevaart.

Ik ben blij dat ik erbij was. Over drie jaar is het terug de beurt aan ons, West-VlamingenEen AANRADER !!! Lap.

Fietstocht OKRA en KWB

Op dinsdag 12 juni kwamen we om 13.30 u. samen aan onze kerk. Tot mijn grote verwondering waren we, ondanks de slechte weersvoorspelling toch met 17 deelnemers waarbij 6 dames. De tocht verliep naar Stalhille waar we na ongeveer 15 km. in restaurant 'Lepelgem' koffie wilden drinken, maar ... er was geen plaats in de herberg (*van waar hebben we dat nog gehoord !*) Dan zijn we maar doorgefietst naar Vlissegem, naar restaurant 'onder de toren' waar we wel terecht konden voor een natje en een droogje.

De terugweg verliep veel vlotter met de wind van achter. We hebben de ganse namiddag geen druppel regen gezien. Toen ik naar het avondnieuws keek en zag hoe Torhout en andere delen van ons land onder water waren gelopen, vond ik dat we geluk hebben gehad.

Zou het dan toch helpen ...dat kaarsje in Lourdes ? (ja, ja) *Lap.*



JULI



is de zevende maand van het jaar en telt 31 dagen. Ook genoemd: hooi-, maai-, dondermaand. Tijdens de Franse revolutie: messidor (=oogstmaand). De naam komt van **Julius** Caear. 1^{ste} juli is een zondag, zoals de 1^{ste} januari.

In JULI beginnen de dagen te korten, minuut per minuut, einde juni reeds 28 minuten.

In 1994 was juli de warmste maand van de eeuw, in 1911 de zonnigste en in 1942 de natste !

weerspreuken: Brengt juli het goed, zo gedijt september goed.

Is juli helder en warm, bevriest met Kerst rijk en arm.

Helder weer op St.-Jacobsdag (25.07.) veel fruit de boer verwachten mag. In juli zonnebrand wenst ieder op het land.

Als 't op St.-Godelieve (06.07.) regent, de Heer de groententuinen zegent. Met St.-Margriet (20.07) droog, zes weken zon in 't oog.

AUGUSTUS



is de achtste maand van het jaar en telt ook 31 dagen.

Ook genoemd: oogst-, korenmaand.

Tijdens de Franse revolutie: termidor (=warmtemaand).

De naam komt van Caesar **Augustus**.

In 1997 was augustus de warmste maand van de eeuw, in 1947 de zonnigste en in 1996 de natste !

weerspreuken: Is de eerste week heet en laf, ziet men veel winterse sneeuw, wacht maar af !

Is 't warm en voorspoedig weer, brengt augustus de eerste peer.

Geeft augustus zonneshijn, zeker krijgen we gouden wijn.

Is het heet op St.-Domijn (08.08) 't zal een strenge winter zijn.

Half augustus zonneshijn, verschaft de boer een goed vat wijn.

Is het op St.-Laurentius klaar, er zal veel fruit zijn in 't jaar.

Op 15 augustus (*half oogst*) vieren wij het hoogfeest **Maria's Tenhemelopneming** (*niet - hemelvaart*)[^]



*Moeder, nu bent U thuis.
de tijd bleef beneden, de zorgen.
een stilstaand geluk zonder zorgen
in de hemel, de hemel uw huis !*

Anton van Wilderode

een zalige hoogdag aan alle leden en hun familie !

VERDERE TOEKOMST

ma 03.09: bijeenkomst GROOT bestuur

di 04.09: zwemmen en ontspanning

wo 05.09: lijndansen

ma 17.09: voordracht over gezondheid

mijn gehoor te hulp !

lawaaislechthorendheid en gehoorbescherming