

In memorie

Met droefheid melden wij het overlijden van André Todts. Samen met zijn vrouw Gaby waren zij een steunpunt voor zowel het parochiale leven als de verschillende verenigingen van Tielrode. Samen hebben zij jarenlang het beheer van het gildehuis Tielrode op zich genomen. Een ongeziene en onnavolgbare taak! Zij waren ook beiden vele jaren bestuurslid van Okra Tielrode

Onze innige en christelijke deelneming. We wensen de familie veel moed en sterkte met dit verlies.

Agenda augustus 2022

3 aug. 13u30	Petanque	VK Tielrode.
10 aug. 13u30	Petanque	VK Tielrode
11 aug. 13u30	Fietstocht Molsbroek Lokeren	Sporthal Tielrode
16 aug. 14 u	Wandeltocht	Gildehuis Tielrode
17 aug. 13u30	Petanque	VK Tielrode
24 aug. 13u30	Petanque	VK Tielrode
30 aug. 12u30	Halve dagreis "kweek in eigen streek"	opstapplaatsen Tielrode
31 aug. 13u30	Petanque	VK Tielrode

Het Okra Tielrode Team

WWW.OKRATIELRODE.BE
BANKREKENING. BE91 8508 3606 0576

OKRA.TIELRODE@GMAIL.COM
tel 0494 123 124



OkraTrefpunt Tielrode



Nieuwsbrief augustus 2022

PETANQUE

Woensdag 3, 10, 17, 24 en 31 augustus 13.30 u.
Terreinen VK Tielrode.
Deelnameprijs: 2 euro

Fietstocht

De geplande fietstocht van juli is niet kunnen doorgaan wegens de tropische temperaturen op die dag. Daarom hebben we deze fietstocht verplaatst naar **donderdag 11 augustus**.

We vertrekken zoals steeds om **13u30** aan de **sporthal** van Tielrode. We rijden via de Durmedijk naar het Molsbroek in Lokeren. Onze eerste stop heeft plaats aan het vernieuwde bezoekerscentrum waar we de permanente en interactieve tentoonstelling kunnen bezoeken en genietend van een drankje het mooie uitzicht van het Molsbroek kunnen bewonderen. Via landelijke wegen rijden we terug richting Sombeke, waar we onze tweede stop houden op het gezellige dorpsplein van Sombeke Dries.



Wandeltocht

Onze maandelijkse wandeltocht heeft plaats op dinsdag **16 aug**. Vertrek aan het **gildehuis** om **14 u**. Zoals steeds een korte wandeling over goed begaanbare wegen.

Halve daguitstap “Kweek in eigen streek”

Een van de specialiteiten van Oost Vlaanderen is de kweek van de ‘Gentse Azalea’. Deze kamerazalea die moet voldoen aan hoge kwaliteitsnormen is gekend in heel Europa en daarbuiten.

Op **dinsdag 30 augustus** brengen we een bezoek aan zo'n **gespecialiseerde kwekerij in Zaffelare**.

We worden er **rondgeleid** door de eigenaar en volgen het **volledige kweekproces** vanaf de stek tot de bloeibare plant. We sluiten af met een tasje **koffie** en een **loots bloemengebakje**.



Vervolgens rijden we naar **Terneuzen**, waar we een vrij bezoek brengen.

Terneuzen is een stoere havenstad, maar vooral ook gastvrije stad aan het water. Terneuzen is een stad die je moet ontdekken. De stad heeft een sterke band met het water, die nog duidelijk zichtbaar en voelbaar is. Terneuzen biedt diverse (water)recreatiemogelijkheden, het heeft een gastvrije binnenstad met diverse winkel- en horeca gelegenheden en meer monumenten dan je misschien zou denken.

Enkele aanraders:



Oud Terneuzen:

De straten Tuinpad, Vissteeg en Kandeelstraat behoren tot één van de oudste overgebleven stukjes van de binnenstad van Terneuzen. Aan het gebied tussen de Herengracht, de Kersstraat en de Noordstraat wordt nu gerefereerd als Oud Terneuzen. Het is gelegen op en rond de oude, 16e-eeuwse vestingwal die

in opdracht van graaf Philips van Hohenlohe werd aangelegd. Het biedt nu plaats aan enkele karakteristieke winkeltjes en kleinschalige horecagelegenheden. Je vindt er een oase van rust, midden in het centrum, waar het goed toeven is



Scheldeboulevard:

Wandelen over de Scheldeboulevard is een belevenis. Je wandelt namelijk langs de drukst bevaren rivier van Europa, de Schelde. In de zomermaanden juli en augustus vormt de Scheldeboulevard het ultieme decor voor de openluchtexpositie ‘Beelden op de Scheldeboulevard’. Een bijzondere kunsttentoonstelling waar je beelden van struis steen en stoer staal van kunstenaars van naam en faam kunt bewonderen met de Westerschelde op de achtergrond.

Thematische wandelroutes:

In de stad Terneuzen' zijn verschillende wandelroutes uitgestippeld. Zo kun je bijvoorbeeld ‘Op pad met De Vliegende Hollander’. Via deze wandelroute kom je op allerlei plekjes, die verborgen liggen achter de winkelstraten. Je maakt kennis met zowel historische als moderne bezienswaardigheden. En je komt te weten waarom Terneuzen de Stad van de Vliegende Hollander wordt genoemd.

Winkelen en genieten:

Je kan ook gewoon gezellig gaan winkelen of een terrasje doen en iets lekker eten en drinken. Het centrum van Terneuzen heeft een divers aanbod aan winkels en veel keuze als het gaat om eten, drinken en uitgaan.

Dinsdag 30 augustus

Om **12u30** vertrekken we aan de eerste opstapplaats aan de **Kettermuit**, en doen dan de volgende opstapplaatsen aan:

- hoek **Gentstraat/ Hogenakkerstraat**:
- hoek **B.A. Heymanstraat/ Gentstraat** (De Kabien)
- **sporthal**
- hoek **Ruisstraat/ B.A.Heymanstraat**.

Deelname prijs = 30 euro.

Inschrijvingsformulieren: binnen te brengen bij de wijkverantwoordelijke voor 20 augustus. De wijkverantwoordelijke bezorgt alles aan Wilfried.