

Hier kom
ik thuis!



Beste Okra vrienden,

We werden serieus op de proef gesteld door de pandemie.

"Blijf in je kot" zoals Maggie De Block het verwoordde, ophokplicht voor de kippen, maar dat was het voor ons ook. Afgesloten van familie, vrienden en leeftijdsgenoten. Telkens opnieuw hetzelfde nieuws met negatieve cijfers die ons geen uitzicht gaven.

Sommigen onder ons verloren vrienden waar we geen afscheid van konden nemen.

In het voorjaar hebben jullie een brief ontvangen waarop aangekondigd werd dat Okra St-Joris opnieuw zou opstarten.

Telkens de veiligheidsraad samenkwam keken we uit naar de verlossende woorden, zodat we terug mochten opstarten.

Wel het is zover! Op woensdag 4 augustus 2021 start Okra St-Joris.

Ik verwelkom jullie graag vanaf 13.30u.

Wat mogen jullie verwachten?

- De mensen die graag kaarten kunnen opnieuw troef maken.
- Maar ook wil ik de mensen die niet kaarten graag uitnodigen voor een gezellig samenzijn. Een handwerk, een gezelschapsspel meebrengen kan, maar moet niet. Het is de bedoeling om elkaar terug te zien, eens goed bij te kletsen, ondertussen genieten van een kopje koffie of thee en een koek.
- Zelf wil ik jullie vooral leren kennen en aftasten wat wij kunnen doen terwijl de kaarters hun spel spelen. Het hoeft daarom niet elke week hetzelfde te zijn. Heb je reeds ideeën schrijf ze op en breng ze mee.

Voor de koffie met degelijke koek en een gezellige namiddag vragen we 2€. De bar zal open zijn met frisdrank, koffie of thee tegen democratische prijzen, 1,50€/consumptie

Zoals elke goeie huisvader letten we op onze centjes zodat er bij Sinterklaas een klaaskoek met echte boter kan worden gegeten of pannenkoeken, en als we allemaal braaf zijn geweest nog een stukje chocolade of speculaas zal liggen. Ook bij de eindejaarsfeesten, Pasen, enz... zorgen we voor een extraatje.

Belangrijk:

- We komen de zaal in met mondmasker.
- Ontsmetten onze handen.
- Betalen 2€ met vermelding van je naam.
- Pas als je neer zit mag het mondmasker af.
- Bij het rondlopen doen we het mondmasker terug op. vb: toiletbezoek.

Dan vraag ik jullie ook om **maandag 6 september** alvast te noteren op de kalender. Op St-Joris kermis wordt er een senioren namiddag georganiseerd in samenwerking met Okra. We starten met koffie en gebak en erna gaan we dansen, zingen en feesten. Wij senioren zullen eens laten zien wat feesten is! Een uitnodiging volgt nog.

Om vlot met jullie in contact te komen vragen we, indien mogelijk, een mailadres te bezorgen, dit mag ook van een dochter/zoon, kleinkind of buur zijn. Op die manier blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes en activiteiten waar we als OKRA Sint-Joris aan deelnemen, regionale wandeling in de buurt, een wandeling in eigen dorp, een film, een daguitstap, theater of optreden. Ik ben me bewust dat dit voor sommigen wat onwennig is. Daarom stel ik nu al dat jullie altijd hulp mogen vragen.

Bij me thuis zegden ze altijd er bestaan geen domme vragen, enkel domme antwoorden.

Opdat het mailadres direct juist zou zijn is het gemakkelijker als jullie een mailtje naar Roland de Bois of mij sturen.

Vermeld in de mail je naam zodat we weten wie we kunnen bereiken via dat mailadres.

roland.de.bois@telenet.be of roland.goethals5@telenet.be (mailadres van Daisy)

Wie zijn OKRA-lidgeld vernieuwt, zal terug maandelijks het OKRA-magazine met nieuwsbrief in de bus vinden!

(25 euro voor 1 persoon of 42 euro per gezin voor het lidgeld 2021)

En er is meer! Woensdag 4 augustus 2021 starten Curando Oost en de gemeente Beernem officieel!

Elke woensdagmiddag (werkdag) kan je in Sinjo (kleine zaal) samen met anderen genieten van een verse, warme maaltijd.

Als jullie komen eten verwelkomen wij jullie tegen 12.00 u.

Wat mogen jullie verwachten?

- soep, hoofdgerecht en dessert : € 8,50

Inschrijven kan (2 dagen vooraf) bij de gastvrouwen van Idc Mirte : 050/831737 of per mail :

ldcgastvr.mariawende@curando.be

Zo zie je maar : de woensdag wordt een gezellige dag samen met anderen, je hoeft niet te koken, de afwas wordt voor jou gedaan. In de namiddag is er een gezellig samenzijn en voor wie het jeukt om te kaarten, kan zelfs direct na het eten van start gaan.

Wij kijken er al naar uit om jullie allemaal te verwelkomen en een goede start te maken.

Tot woensdag 4 augustus!!!

Lieve groeten

Daisy en Roland, Tine, Ria, Liesbet, Ann, Fanny, Katrijn, Lies



Dit is een samenwerkingsinitiatief van Gemeente Beernem, Okra St.- Joris, Lokaal Dienstencentrum Mirte Curando Oost, VZW Ter Muiden en VZW 't Veldzicht.