

2016

## onze driedaagse reis

### naar Lotharingen - Lorraine



Onderweg stoppen we gelukkig nu en dan om bv de kerk **St. Pierre-aux-Nonnains**, één van de oudste Franse monumenten van een benedictijnenabdij te zien; **de kapel van de tempeliers** (1180-1220) met vele mooie fresco's, helaas gesloten, maar foto's van Martine geven ons een indruk ervan; het huis(je) van de gouverneur ...



ht station, dat er als een kerk uitziet, bereiken we niet. De buschauffeur komt ons tegemoet gereden, we stappen op en weg zijn wij, een halfuur vroeger dan voorzien huiswaarts ... de regen en België tegemoet. De temperatuur schommelt tussen 10° en 16°. Om 17.50 u. rijden we ons dierbaar landje binnen en dank zij de chauffeur die dringend plassen moet, stoppen wij even in Groot-Bijgaarden voor een plas- en koffiestop.

Oostende-Vuurtoren: vlug afscheid en weg zijn wij ... naar huis!  
al zijn er die graag 'bereden' worden op de bus ...

**dank** aan Frans - chauffeur,  
**dank** aan Patrick - gids en zijn Marleen - helpster,  
**dank** aan alle vrienden - medereizigers.  
tot ...2018 ?

**vrijdag 30.09:** 7.29 u. - 14° C. weg zijn wij:

**33** medereizigers onder de hoede van Frans, chauffeur

Wie zijn wij ? gids Patrick en Martine!

Ginette + Henri, Nelly + Robert, Reimond + Denise, Rosette + Marie-Rose, René + Francine, Willy + Viviane, André + Lieve, Yvonne + Liliane, Johan + Linda, Roger + Dorine, Daniël + Rada, Gerard + Germaine, Gilbert + Yvette, Linda + Raymonda, Adri, Balder, Roland, René, Willy.

We genieten van de zonsopgang. De bushorloge staat op STOP, maar we stoppen niet, we rijden naar VERDUN.

Om 8.30 u. passeren we de grens. **Bienvenu en France!** Vanaf nu leven we *als God in Frankrijk!* Om 10.20 u. is de eerste stop- plas- en drinkpauze bij een ingewikkelde koffieautomaat, also krijgt Marie-Rose maar een kleine beker warme chocomelk... Roger Kooy wordt gefeliciteerd met zijn verjaardag!

Onderweg, bij spetter-regen, krijgen wij al uitleg over de '*Slag van Verdun*' of beter: over de '*de zinloze slachting van mensenlevens*' die symbool staat voor de verschrikkingen die mensen elkaar kunnen aandoen! ... en nóg aandoen! ... en waarom???

Om 13.15 u. stoppen we voor onze eerste lunch in "**La Gargote**" te Verdun-Haudainville:

quiche Lorraine, manchons de canard et chaudée de mirabelles (*lekker!*)



14.35 u. weg zijn wij om het **fort van Douaumont** te bezoeken, waar wij aankomen om 15.25 u tot 15.55 u. Indrukwekkend!!!

Het meest bewapende verdedigings - werk. We lopen in de galerijen en zien een commandapost, slaapzaal, kapel, keuken, munitie-depot en vooral de pantserkoepel voor mitrailleurs en kanonnen.



Dat fort is gebouwd (na de Frans-Duitse oorlog 1870-1781) van 1885 tot 1913 volgens plan van Séré de Rivières, dus klaar als het belangrijkste fort in de verdedigingslinie rond Verdun in 1914 o.l.v. generaal Pétain.

*Het verdedigingsfort heeft 100.000 doden veroorzaakt ...*

We zien ook het grootse 'ossuaire de Douaumont' en de immense begraafplaats. Het knetelhuis verenigt de resten van 130.000 onbekende soldaten.

Spijtig dat we het monument niet konden bezoeken.

We berijden intussen "**la voie sacrée**" en is de t° gestegen naar 17° C. We bussen langs de Maas en langs een onbewoonde, verlaten dorp: **Fleury**, dat 422 inwoners telde en in de Grote Oorlog volledig is weggevaagd en niet meer heropgebouwd, alleen staat er nu een kapel als herinnering.

Dat 'dode' dorp, zoals zovele, heeft wel nog een burgemeester!!



Weg om 11.10 u. naar **Metz** (mez). Onderweg vertelt Patrick over mogelijke vulkaanuitbarstingen van 'mount St.- Helens' als een voorbeeld van de Pluniusvulkanen!!!

In de oud-romeinse stad gaan we eerst lunchen in het restaurant '**Le Dauphine**' (speciaal voor ons geopend?) waar we bediend worden door een koppel chinezen. We krijgen als voorgerecht 'terrine de lapin' (plakje konijnenpaté) en als hoofdgerecht 'paupiette de veau aux champignons' (loze vink met boontjes).



15.15 u. Vooreerst bezoeken we '**la cathédrale St.-Etienne**' van de bisschopsstad, gebouwd in twee perioden (1215 - 1522) met stenen uit Jaumont. Patrick toont ons duidelijk het verschil aan van

het eerste en het tweede bouwwerk. Het is één van de hoogste gotische kerken (middenschip 42 m hoog) met vele gevelbeelden, o.a. een uitbeelding van het laatste oordeel.

We bewonderen de vele eeuwenoude, unieke glasramen met prachtige kleurenschakeringen, vandaar dat men spreekt over '*de lantaarn van O.-L.-Heer*'. Ook een modern glasraam van Chagall is er te zien. Patrick duidt ons ook aan dat er geen zijkapellen zijn.

Vervolgens houden wij een *lange wandeling* langs de **Moezelrivier** met (Brugse) rustende zwanen, oude vestingsmuren en -poorten. Maar we betreden vooreerst het eiland met een groots **opera-theater** gebouw (1738-1752) en stappen even binnen in de **protestantse kerk** waar geen beelden van Xtus of heiligen (wel een kruis zonder Christus) te zien zijn. *Die kerk doet middeleeuws aan en wordt ook 'nieuwe tempel' genoemd.*

de 'jardin botanique' en het 'parc de la pépinière'.

We krijgen wat vrije tijd alvorens te vertrekken naar ons hotel (17.40 u.). De meesten genieten rustend van zonneschijn en voorbijgangers!

*Nancy is nu een bisschopsstad en bezit een universiteit. Hier zou ook de 'Art Nouveau' zijn ontstaan (Emile Gallé °1846)*

In de bus bij 13° C. bewonderen toch nog een mooie zonsondergang en genieten na van de mooie ontdekte dingen ...

We souperen in hetzelfde restaurant als gisterenavond en aan dezelfde tafels met een zelf gekozen menu en drank.



### zondag 2 oktober:

Na het heerlijk ontbijt, het inpakken en het zetten van onze valiezen in de buskoffer, vertrekken we om 8.50 u. met 13° C. richting Metz. Maar eerst bezoeken we '**la maison de la mirabelle**' in **Rozelieures**, nabij Lunéville. Na 'n vriendelijke welkom en 'n duidelijke projectie over de cultuur met verbazend gelach bij het zien van de mirabellen-schuddenpluk, krijgen we in de distilleriezaal nog een vernuftige, technische projectie over de verwerking van de mirabellen in 'eau de vie'. We konden ook, op een mirabellen-weegschaal, ons lichaamsgewicht omzetten in een aantal mirabellen. Dan kwam de proefdrank bij een pruimen-gebakje en ... de vele aankopen van ...



Alvorens de bus terug op te stappen, werden enkele **groepsfoto's** in de toestellen gestoken. *Het dorp bezit ook een mooie gemeenschappelijke waterput.*

Vervolgens bezoeken wij '**la maison des truffes**', een oude Lorraine hoeve te **Boncourt-sur-Meuse** waar wij na uitleg via een filmpje, een demo beleven door een hond die de plaats van een truffel-'diamant' aanwijst en zijn baas dan die truffel uitgraaft. We krijgen bij een glas wijn twee toastjes met bereide truffel. We zetten onze reis verder om 18.35 u. naar ons \*\*\*\*hotel '**Suite Novotel Nancy Centre**' (kamer met ontbijt) te Nancy. Wat ons opviel in die stad, waren de vele verkeerslichten! Door file-vertraging komen we daar wel later toe dan het voorziene 20 uur. We schrijven in, de kamers worden verdeeld en sommigen (?) kennen niet de kneep om met een sleutelkaart de kamerdeur te openen! We ontdekken mooie, ruime kamers met alles erop en eraan ... Het avondmaal 'au choix' nuttigen we wat verder in een drukbezet restaurant. Sommigen tafelen op hoge stoelen aan een hoge tafel ...



### zaterdag 1 oktober:

Iedereen komt eten aan een rijkelijk ontbijt in het hotel. Wanneer Ginette binnenkomt, wordt er gezongen voor haar verjaardag: '*lang zal ze leven*'. Ook Patrick, onze gids beleeft vandaag 'officieel' zijn pensioen! We vernemen ook een bedscène!!! Iemand is zo maar in haar slaap uit het bed gevallen ... We vertrekken om 8.50 u. naar **Bar le Duc**. We krijgen regen, hemelzegen? De stad heeft een *ville basse* en een *ville haute*. Het was de bedoeling om van ville haute een wandeling te houden naar ville basse, doch hier was de regen een spelbreker.

10.10 u.: Toch hebben we, soms in de regen of tussen twee vlaagjes door, enkele bezienswaardigheden bezocht. Bar-le-duc ligt in een smalle vallei van de rivier **Ornain** en is een centrum van renaissance, classicisme en art nouveau. Patrick toont ons die verschillende stijlen aan tijdens een korte, natte wandeling in basse ville. Ook bekijken we even het herdenkingsbeeld van *Pierre Michaux*, de uitvinder in 1862 van de pedalen aan het houten voorwiel van de fiets. Rond 10.45 u rijden we naar haute ville om even de kerk St.- Etienne te bezien, een gotisch gebouw met renaissance motieven. *In die kerk zou een graf zijn met het skelet van een onbekende.*

Op de markt staat ook nog een huis met een middeleeuwse gevel.



Weg om 11.20 u voor een bezoek aan '**caviar du Bar**', een verwerkingshuis van **groseilles** (rode en gele aalbessen) tot confituur en likeur 'caviar'. Na kundige uitleg via film en een ontpitdemonstratie door de eigenares *Anne Dutriez* en een OKRA-dame, die met de scherpe punt van een ganzenpluim de pitjes uit de bessen haalt, mogen wij natuurlijk, *tot bevordering van aankoop*, proeven met een lepeltje van de gele en rode jam. De producten zijn duur, begrijpelijk omdat er veel handwerk aan te pas komt. (hé Nelly)



Bar - Restaurant

Spécialités  
Alsaciennes

Cuisine  
Traditionnelle

le Comptoir  
de  
Maître Kanter

7/7  
Cocktails

17, bd de la Rochelle  
55000 BAR LE DUC

03 29 76 75 00

Om 12.30 u. vertrekken we voor een lunch in '**le comptoir de Maître Kanter**'. Vandaar om 14.10 u. rijden we verder naar **Nancy**, gelegen aan de rivier **Meurthe**, waar we uitstappen om 15.30 u. voor een bezoek aan de -niet zo oude- stad.

We bewonderen het enorme, harmonieus **Stanislasplein** met het standbeeld van Stanislas Leszinsky (1677-1766) afgezette koning van Polen en hertog van Lotharingen, aan wie wij dat plein te danken hebben, een plein omringd door egale gebouwen met o.a. l'opera de Lorraine, le musée des beaux arts én l'hôtel de ville. We konden er, dank zij een huwelijk, de prachtige monumentale trap met een '*trompe l'oeil*' bewonderen.

Rond het standbeeld was tijdelijk een planten- en bloemenexpo te bekijken. De pleinhoeken zijn versierd met kunstig gesmede hekkens van *Jean Lamour* en rijkelijk verguld.

We bezoeken de andere monumenten via een rondrit per **toeristentreintje** met Nederlandse uitleg. We rijden voorbij kerken, zoals de '*basilique St.-Epvre*'; de '*cathédrale N.D. de l'annonciation*' (18de E); bij het '*palais Ducal*'; de gotische '*église des Cordeliers*' met



de graven van de Lotharingense hertogen sedert 1487; ook nog andere voorname gebouwen en poorten zoals de '*arc de triomphe*' ter ere van koning Louis XV, die huwde met Maria, dochter van Stanislas; de '*porte de la Craffe*' - 14e E - van de middeleeuwse versterking met het lorrains kruis (hé Willy) en een Mariabeeld (hé Patrick);